

# Svenska Brukshundklubben – Tiden före 1940

Sammanställt av Bengt Ottosson.

## Föreningen Svenska Skydds- och SjukvårdsHunden. (F.S.S.S.H.)

Bildades 30 maj 1918 av ett antal intresserade hundägare. Dessa personer hade tidigare blivit intresserade av att skaffa hund för dressyr och utbildning mot militär/polisiär verksamhet.

Första världskriget hade pågått i fyra år där hundar spelat en viss roll inte minst när det gällde att lokalisera skadade soldater.

Man fann det allt nödvändigare att bilda en organisation, som främjade gemensamma intressen som import och inhemsk avel, uppfödning, utbildning av lämpliga personer till instruktörer och ledare för dressyrverksamhet, prov och tävlingar för att erhålla rätt utveckling av verksamheten.

Prins Carl, hertig av Västergötland, åtog sig rollen som föreningens beskyddare.

Föreningens första **ordförande** blev överhovjägmästaren, greve Tage Thott.

**Vice ordförande** blev professorn vid veterinärhögskolan Hj. Dahlström.

**Sekreterare** blev överste Gillis Bergenstråhle och

**skattmästare** blev kammarrätsrevisor G Fallstedt-Lindholm

### **Övriga ordinarie styrelseledamöter:**

polisintendent Eric Hallgren,

brandkapten Carl Gyllenhammar,

bataljonsläkare K A Fries,

kapten Hugo Strandberg,

redaktör Tore Blom,

ryttmästare Carl Wannberg,

direktör W Feeling samt

polisöverkonstapel Sven Arvid Johansson.

Som styrelsesuppleanter valdes:

poliskonstapel E A Bergström,

grosshandlare Adolf Carell,

kapten C Skarin,

civilingenjör O Tillberg,

löjtnant A Winge och

kriminalkommissarie Johan Svensson.

Som lämpliga hundar för användning till ändamål som angavs i stadgarna kunde endast följande fyra raser anses motsvara: Schäfer, airedaleterrier, dobermann och rottweiler.

Redan under föreningens första år översteg medlemsantalet 200 personer.

1919 erhöll F.S.S.S.H association med Svenska Kennelklubben och blev därmed godkänd som specialklubb inom området.

I september 1920 avhölls föreningens första utställning i ridhuset invid Stadion i Stockholm. I samband med utställning arrangerade föreningen också sina första allmänna tävlingar i skydds- och spårhundsklasserna.

Redan år 1921 ifrågasatte man om föreningens organisation var den mest lämpade för de kriterier som man uppställde vid föreningens start. Vid årsmötet i december blev åsiktsbrytningarna så stora att ett flertal av styrelseledamöterna avgick.

Ny ordförande blev direktör G Wahlstedt med pastor E Berlin som vice ordförande och kamrer P Sundqvist som sekreterare.

## Skyddshundklubben i Stockholm

De avgående ledamöterna ur F.S.S.S.H. samlades i början av 1922 till ett möte och bildade enligt protokoll den 16 maj "Skyddshundklubben i Stockholm". Den skulle bedriva utbildning och dressyr av hundar efter ungefär samma principer som F.S.S.S.H.

Avelsverksamhet och utställningar fanns emellertid inte med i programmet.

Skyddshundklubbens första ordförande blev professor Hj. Dahlström.

Rätt snart fann man att delningen inte medförde något positivt för brukshundsporten och redan 1925 i januari upplöstes Skyddshundklubben och medlemmarna återförenades med F.S.S.S.H.

Protokoll, från föreningens verksamhet finns vid SBK:s förbundskansli.

### Skyddshundklubbens styrelse år 1922

Befattning	Namn	Ant.
Ordförande	Professor Hj. Dahlström	
Vice ordförande	1:ste Brandkapten C. Gyllenhammar	
Skattmästare	Kapten C. Skarin	Avgår under året
Sekreterare/Bibliotekarie	Kamrer S. Rosengren	Avgår under året
Ledamot	Kamrer Harald V. Pettersson	Ersätter Rosengren
Ledamot	S. Wettermark	
Ledamot	Herr E. Sandstedt	Ersätter Skarin
Ledamot	Direktör Oscar Björklund	

Befattning	Namn	Ant.
Suppleant	Civilingenjör O. Tillberg	
Suppleant	Kamrer Harald V. Pettersson	Tillträtt som sekreterare under året
Suppleant	Häradshövding N. Stenström	

### Skyddshundklubbens styrelse år 1923

Styrelsens ledamöter utsågs vid styrelsesammanträde 1922 12 14 och konstituerade sig.

Befattning	Namn	Ant.
Ordförande	Professor Hj. Dahlström	
Vice ordförande	1:ste Brandkapten C. Gyllenhammar	
Skattmästare	Herr E. Sandstedt	Avsagt sig uppdraget, protokoll 4 april
Sekreterare/Bibliotekarie	Kamrer Harald V. Pettersson	
Ledamot	Direktör Oscar Björklund	
Ledamot	Civilingenjör O. Tillberg	
Ledamot	Fru Åsa Prytz	

Suppleant	Häradshövding Nils Stenström	
Suppleant	Revisor G. Fallstedt-Lindholm	Ny skattmästare, protokoll 4 april
Suppleant	Tandläkare G. Herulf	

### Skyddshundklubbens styrelse år 1924

Styrelsens ledamöter utsågs vid styrelsesammanträde 1923 12 16 och konstituerade sig.

Befattning	Namn	Ant.
Ordförande	Professor Hj. Dahlström	1 år
Vice ordförande	1:ste Brandkapten C. Gyllenhammar	2 år

Skattmästare	Revisor G. Fallstedt-Lindholm	2 år
Sekreterare/Bibliotekarie	Kamrer Harald V. Pettersson	1 år
Ledamot	Direktör Oscar Björklund	1 år
Ledamot	Civilingenjör O. Tillberg	1 år
Ledamot	Sven Rosengren	2 år

Suppleant	Häradshövding Nils Stenström	1 år
Suppleant	Herr O. B. Dahlin	1 år
Suppleant	Herr N. G. Gustafsson	1 år

Skyddshundklubben upphörde att existera i samband med dess sista sammanträde 1925 01 18.

Medlemmarna överfördes därmed automatiskt till F.S.S.S.H, i Stockholm, som levde vidare tillsammans med en systerorganisation i Göteborg, Västmanlands läns skyddshundklubb och en av F.S.S.S.H. godkänd lokalklubb, Borås Skyddshundklubb.

## **Svenska Rottweilerklubben**

Rasintressena hade inte på ett bra sätt kunnat tillgodoses i regi av F.S.S.S.H.

Önskemål om förändring i frågan utmynnade i att "Svenska Rottweilerklubben" bildades i november 1920. Samarbetet mellan F.S.S.S.H. och Rottweilerklubben hade som följd av detta blivit mycket bra.

I mitten av 1920-talet påbörjades diskussioner med företrädare för andra raser, som kunde vara lämpliga att använda som rapport- och sjukvårdshundar.

## **Boxerutskottet**

När det gällde handläggning av avelsärenden för rasen boxer fanns det inget organ som kunde företråda rasen. SKK beslutade först 1931 att tillsätta ett sk "boxerutskott". Dess förste ordförande blev brandkapten Carl Gyllenhammar.

## **Svenska Collieklubben**

1924 anordnades en utställning i Stockholm av en förening som kallade sig "Collievännerna".

I samband med detta bildades Svenska Collieklubben, som sökte association med SKK, vilket den fick först 1931. Redan 1932 upphävdes den som följd av vissa konflikter. Klubben blev inte direktassocierad mera med SKK. Först 1943 beslöt SKK att hänföra rasen till brukshundgruppen, varigenom den officiellt insortades under SBK:s hägn.

## **Svenska Schäferhundklubben**

Klubben bildades 1924 efter diskussioner och erhöll direkt association med SKK. Avsikten var att klubben skulle arbeta i samförstånd med F.S.S.S.H, som fortfarande skulle handha dressyren och utbildningen. Dess första ordförande blev civilassessor Sigge Wettermark.

Perioden fram till andra världskriget präglades av diskussioner mellan rasgrupperna och F.S.S.S.H. om lämpligheten att återföre organisationerna och då medta även övriga klubbar och lösa bildningar som fanns för övriga brukshundraser. Önskemålen från rasgrupperna att vara separata organisationer var alltför stark för att en sammanslagning skulle kunna förverkligas.

Från Försvarens sida framfördes önskemål om en sammanhållen samverkanspartner istället för flera företrädare. En intensiv period med sammanträden vidtog och arbetet var besvärligt, men efter månadslånga förhandlingar nåddes samförstånd i frågan och vid ett sammankallat möte 1940 02 11 enades man om sammanslagningen i en gemensam organisation.

## Svenska Brukshundklubben

Namnfrågan avgjordes dock först vid sammanträde 1940 03 06 då namnet Svenska Brukshundklubben fastställdes.

SBK förste ordförande blev kamrer Harald V. Pettersson och som sekreterare valdes juris kand. Sven Hydén. Det var dessa två herrar som kämpat mycket hårt för att åstadkomma en gemensam organisationsform för hundorganisationerna.

Vice ordförande blev Helge Scholander, som varit ordförande i Schäferhundklubben.

Kamrer Pettersson avled plötsligt redan 1940 03 16 och efterträddes av direktör Sven Rosengren.



Enligt protokoll, tidskrifter och andra sammanställningar var det så här det gick till innan Svenska Brukshundklubben SBK, som företeelse dök upp på scenen.

1968 firade man "Brukshundrörelsen 50 år", enligt protokollstext, "eftersom Brukshundklubben bara var knappa 30 år".

1993 firade man "Svenska Brukshundklubben 75 år".

2018 firade man "Svenska Brukshundklubben 100 år".